



Dag mooi lief mens,

Een nieuw jaar staat op de kalender en de maand januari is alweer halverwege.
Ik begin eindelijk weer energie terug te krijgen om wat zaken op te gaan pakken.

Mijn lijf vond het nodig om een algehele reset te doen.

En dan niet alleen op het fysieke vlak, nee gewoon het gehele systeem.

Dus dat betekende 'pas op de plaats'.

En dan ook letterlijk.

Ik heb mijn bed en bank nog nooit zolang beslapen.

Maar het is ergens goed voor.

Opruimen van 'oude ballast' en dingen die echt niet meer bij je horen.

Nog één keer inzicht krijgen in 'oude stukken' en deze dan vervolgens ook laten gaan.

Dus nu langzaam weer tijd om vooruit te gaan.

Aan mijn energie merk ik dat ik het nog rustig aan mag doen.

Niet voor niets stond er helemaal niks in mijn agenda gepland.

Alsof mijn systeem het al gewoon had aangevoeld.

En de afspraak die er voor deze week stond werd afgezegd.

Dus heel veel ME-time.

En dat is ook wel weer erg lekker, want dan kan ik ook toegeven aan die rust.

En vanuit die rust kunnen nieuwe activiteiten ontstaan.

Dus deze Love Light verschijnt natuurlijk niet voor niets.

Graag willen we de [Zomer Zonne Wende in Idar-Oberstein](#) onder de aandacht brengen.

Van 18 t/m 22 juni vertoeven wij in het Hunsrück gebied in Duitsland.

Een prachtig gebied waar veel edelstenen en mineralen vandaan komen.

En waar de invloed van de Kelten nog goed voelbaar is.

Heb je zin om met ons de Zomer Zonne Wende te vieren, kijk dan snel op onze

site [voor meer informatie en prijzen](#).

Er is een mogelijkheid om met ons mee te rijden.

Verder is er voor de liefhebber van Egypte de mogelijkheid om a.s. vrijdagavond onze lezing bij te wonen.

[Een interactieve lezing / activatieavond in de Grote Piramide van Cheops.](#)

Met meditatie en klankopnames die wij zelf in de piramide hebben gemaakt.

Er is nog plaats dus mocht je op het laatste moment toch nog besluiten om te komen, [meld je dan aan](#).

Wij vertrekken na de lezing voor twee weken naar Taiwan.

We halen de dochter van Paul op die daar dan een half jaar heeft gestudeerd.

Een geheel nieuw land om te ontdekken.

Een dochter daar die de taal spreekt en de stad Taipei kent.

Wie weet wat ons daar te wachten staat.

Mooi om deze twee dingen te combineren met elkaar.

In ieder geval dicht bij de energie van Kwan Yin.

Fijn om die ook weer te mogen ervaren.

Wie weet mogen we je vrijdag nog ontmoeten tijdens de lezing?

En anders vast op een andere avond, workshop of wellicht een reis.

En vergeet niet op de [agenda](#) te kijken voor onze andere activiteiten.

Maak er een mooie week van en heb het goed met elkaar.

Vanuit Diamanten Licht en Onvoorwaardelijke Liefde,
Paul & Ellen

Het leven is een avontuur, geen verzorgde reis.

(Eckhart Tolle)