

Hallo mooi lief mens,

Hoe staat het leven ervoor?
Gebeurt er bij jou ook zoveel?

Zowel in de binnenwereld dan wel in de buitenwereld.

We kijken terug op een prachtige [lezing over de Piramide van Cheops](#).

Die wederom gegeven gaat worden op zaterdag 13 april.

En natuurlijk onze reis naar en door Taiwan.

Waarin we bijzondere ontmoetingen hebben gehad.

Ontmoetingen die ons naar een nieuw land leiden.

Israël, met herinneringen aan de Essenen.

Op 10 februari hebben we een prachtige 'Middag van Geluk' mogen ervaren.

Samen met 10 andere sprekers kregen wij de mogelijkheid om te spreken over Geluk.

Op een prachtige locatie in Doesburg.

Natuurlijk hebben wij onze klanken daar laten horen.

Met dank aan [Judith](#) voor de uitnodiging.

En nu net een zonnig weekend achter de rug.

Grote schoonmaak in en rondom ons huisje.

Frisse ZON energie erin.

De energie van de Volle Maan is voelbaar en zichtbaar.

Energieën hebben zich weer gebalanceerd, dus tijd om verder te gaan.

Licht-Taal, Licht-Klanken en Piramides

Op dit moment volg ik zelf een on-line Licht-Taal workshop.
Om me op zielsniveau vanuit die Licht-Taal te verbinden met andere zielen.
Want in deze Licht-Taal zit zoveel meer.
Het is een manier van communiceren met elkaar, op een geheel ander level.
Niet alleen met klanken of tekeningen.
Onze Licht-Taal bevat facetten in allerlei uiteenlopende mogelijkheden.
Het is een expressie van wie jij in wezen bent.
Hoe mooi is dat.

De workshop: 'Creating Light from the Source within You', sluit daar naadloos op aan.

Creëren vanuit de Bron.
Vanuit jezelf.
Het pure Lichtwezen dat jij bent.
Morgen is er weer een workshopdag.
Ben jij er de volgende keer bij?
Ook al ben je de enige die zich heeft opgegeven, de workshop gaat altijd door!!
Want hoe leuk is het om samen te creëren en te ZIJN.



Zo is ook de avond: 'Creatie van Licht-Klanken' ontstaan.
Deze staat op zaterdag 9 maart in de agenda.

Heb jij zin om samen met ons deze avond te creëren?
Met muziek, dans, meditatie, Licht-Taal en alles wat zich aandient.
Je bent van harte uitgenodigd.

Wil jij ook meer weten over de [Grote Piramide van Cheops](#)?
Dan nodigen wij je van harte uit voor de lezing op zaterdag 13 april.
In deze interactieve lezing nemen wij je mee naar deze Piramide.
Er zijn een heleboel wetenswaardigheden om te vertellen en te delen.
Na de pauze nemen wij je dan graag mee in de Koningskamer.
Hier mag jij je de klanken ervaren die wij opgenomen hebben.
Wij ontmoeten je graag en bent van harte uitgenodigd.

[Romeinen, Kelten en Farao's](#)

Er zijn veel leuke, interessante en spirituele reizen die wij mogen maken.
Graag nemen wij je mee op reis.
Om te genieten van de natuur, de cultuur en de omgeving.
Er zijn reizen in verschillende categorieën.
Wat dacht je van de [Zomer Zonne Wende](#) in het Hünseruck gebied in Duitsland.
Wandelen op paden van de Romeinen en Kelten.
Met een kruidenwandeling en koken met de zelf geplukte kruiden.
Of naar het [land van de Farao's](#) in november.
Met klanken in de grote Piramide van Cheops!
Heb je interesse of wil je meer informatie?
Neem dan contact met ons op.

[Engelen op je pad](#)

Wat blijft het toch fijn om met de Engelen te werken en hoe ze op mijn pad blijven
verschijnen.
Er is een nummer: 'Nodig de Engelen uit in je leven'.
Dit staat in mijn afspeellijst van onze klankopnames uit Egypte!!

Hoe die erin is gekomen?

Geen idee!!

Ik ken het nummer niet.

Heb het er zelf nooit ingezet.

Ik kan het niet verwijderen?

Dûh

Humor daar houden de Engelen van

Zouden die Engelen dan een boodschap hebben?

Sinds dat nummer 'erin staat' willen wel meer en meer mensen iets met Engelen doen!

Zo start op woensdag 13 maart wederom de vernieuwde [workshop Helende Engelen](#).

Met gezongen Licht-Taal en boodschappen van elke Engel in Licht-Taal

Hiervoor is nog 1 plaatsje beschikbaar.

Heb jij altijd al met Engelen willen samenwerken?

Wil jij graag weten wat de Helende Engelen je te vertellen hebben?

Dan ben je van harte welkom op deze woensdagmiddagen.

Genoeg te doen, genoeg verteld.

Wil je graag nog meer lezen?

Dan verwijst ik je door naar de Blog pagina op onze site.

Daar staat de nieuwste: ['Blog#11 Waar ben je Leef je nog?'](#)

Tijd om NU even een heerlijk potje thee te zetten.

En met een boek op de bank te gaan zitten lezen.

Wie weet tot snel.

Geniet van het mooie weer en de ZON op je pad.

Vanuit Diamanten Licht en Onvoorwaardelijke Liefde,

Paul&Ellen

De moed die het meest wordt bewonderd,

is de moed om dát te doen wat je het meest gelukkig maakt.