



Dag mooi lief mens,

Paaszaterdag.

Lekker genieten van het mooie weer.

En even een korte nieuwsflits.

Veel is er weer gebeurd.

En niet alleen bij ons, maar ook in de wereld.

Als een verrassing voor mijn verjaardag eerst naar London, toen naar Parijs.

Hoe bizar als je een paar dagen voor de brand nog in de Notre Dame bent geweest.

Ik ga daar in deze nieuwsflits niet teveel op in.

Maar wil je meer erover weten, lees dan mijn [Blog](#).

En die heeft als titel:

'Van Piramide naar Piramide tot THE PYRAMID CODES'

Piramide!

Daar heb je d'r weer met die Piramides.

Maar nu wel een heel bijzondere Piramide.

Witte Donderdag heeft onze eerste digitale CD namelijk het levenslicht gezien.

En die heeft als titel: 'THE PYRAMID CODES'

Wij zijn dan ook supertrots om deze aan jullie lezers te kunnen presenteren.

Via onze site kun je van alle vier de tracks een kort stukje beluisteren.

Ben je onder de indruk of geraakt door onze stemmen?

Voel je vrij om deze digitale CD dan te kopen en de nummers te downloaden.

Wij zijn dankbaar dat we deze CD de wereld in kunnen brengen.
Dankbaar dat we dit samen met onze gids Ahmed El Feqy hebben mogen doen.
En meer dan dankbaar voor de prachtige harmonieën in de co-creatie van onze stemmen.
Ontstaan op het moment zelf.
Puur, Intuïtief.
Op een prachtige portaaldag.
11-1-11
(29-10-2018)
En wij horen natuurlijk graag je reactie.

LichtTaal

Werken met de Taal van het Hart, ook wel LichtTaal genoemd.
Zo fijn om te doen.
Een hele pure vorm van werken.
Werken vanuit je Hart, vanuit je Bron.
De workshop: 'Creating is daar een mooi voorbeeld van.
Met als afsluiting een Soul to Soul Sounding.
Een aantal nieuwe data zijn ingepland tot aan de zomer.
De eerstvolgende is maandag 3 juni.

Engelen

Ja, de Engelen blijven ook gezellig bij mij.
Ik ben op dit moment bezig om de "Engelen, Nieuwe Stijl" uit te werken.
De eerste bijeenkomst van 10 is op 4 juni.
Heb je in het verleden ooit de cursus Helende Engelen gevolgd?
Dan kan dit een mooi vervolg c.q. aanvulling zijn.

Lezing

Daar heb je d'r weer
Want wij hebben niet alleen gezongen in de Piramide.
We vertellen er ook nog over.
Een interactieve lezing over de verschillende theorieën, een meditatie en een activatie.
En dat allemaal over de Grote Piramide van Cheops.
Op de zomer zonnewende avond ben je van harte welkom.

Op vrijdag 21 juni staat vanaf 19.30 de deur open.
Wel even van te voren aanmelden.
En wie weet ben je dan zo geïnspireerd om daarna met ons mee te gaan op reis.

In november naar Egypte.

Een spirituele reis.
Een energetische reis.
Meditaties op bijzondere plaatsen.
En zelf klanken in de Koningskamer!!

Voor nu Fijne Paasdagen.
Wij zijn te vinden op het Pieterpad!!

Vanuit Diamanten Licht en Onvoorwaardelijke Liefde,
Paul&Ellen

Als je moedig genoeg bent om 'vaarwel' te zeggen, beloont het leven je met een nieuw 'Hallo'.
(Paolo Coelho)