

Hallo lief mooi mens,

Een heerlijke tijd.

Vakantie.

Even niets doen.

Tijd voor jezelf.

Tijd om samen met je gezin te zijn.

Of tijd om met diegenen samen te zijn, waar jij je fijn bij voelt.

Tijd om te bezinnen.

Of juist tijd om erop uit te trekken.

Tijd voor actie.

Dat is nu zo mooi van de Nieuwe Tijd.

Alles kan!

Alles is mogelijk!

Gun jij jezelf die mogelijkheid?

Volgens Tante Rikie, boegbeeld van de Zwarte Cross, wel.

Het thema van dit jaar was nl: 'Niks is onmogelijk'

Met andere woorden: 'Alles is mogelijk'

Ik moest lachen toen ik Emiel op ging halen in Lichtenvoorde en langs dit bord reed.

Op dat moment was nl. de Zwarte Cross in volle gang.

En zoonlief was daar ook geweest!
Zo zie je maar; 'Alles is mogelijk', als zelfs Tante Rikie dat zegt.

Hoe zou dat voor jou zijn als alles mogelijk is?
Gun jij het jezelf?

Ik gun het jou in ieder geval.
En ik ga graag de co-creatie met je aan.
Daarin wil ik je uitdagen om uit je comfort-zone te gaan.
Durf jij samen met mij de [Licht Taal](#) meer en meer neer te zetten.

En uit te dragen.
Je hoeft daar helemaal niets voor te doen.

Want de Licht Taal zit al in je.

Het is de Taal van het Hart.

En je Hart wil spreken.

Je Hart wil creëren.

Je Hart wil spelen.

Je Hart wil dansen.

Je Hart wil schrijven.

En nog veel meer.

Want alles is mogelijk.

In mijn laatste [Blog](#) kun je daar meer over lezen.
Want daarin ga ik met name in op alle prachtige co-creaties die er zijn.
En op alle co-creaties die nog mogen ontstaan.

Eén van die co-creaties waar ik erg trots op ben is die met mijn eigen zoon Emiel.

We hebben vorig jaar het Kinderboek uitgegeven.

["Emiel, Dolfi en het Kristallen Kasteel"](#)

En nu op dit moment dat ik deze LoveLight schrijf ligt de Engelse versie hiervan bij de drukker.

Op de 17e verjaardag van Emiel wordt dit Engelse boek gepresenteerd aan de buitenwereld.

“Emiel, Dolphy and the Crystal Castle”

Hoe gaaf is dit.



Dit Kinderboek mag de hele wereld over.

Ik zet het groot neer, want dat mag.

De aanvraag voor de vertaling kwam vanuit het buitenland.

Die uitdaging ben ik aangegaan.

Ben dan ook dankbaar dat Paul de vertaling heeft gedaan.

Hierna heeft Barbara het vanuit Amerika ook nog nagekeken.

En deze uitgave is ook nog voorzien van een prachtige review van [Kaiyann](#).

Dat had ik 10 jaar geleden niet kunnen vermoeden.

Dat de verzonden verhaaltjes, voor het slapengaan van Emiel, zouden uitmonden in een voorleesboek.

Laat staan in een Engelse versie!

Bij deze dus: ‘Alles is mogelijk’

Met dit boek hoop ik kinderen (en hun ouders) te ondersteunen.

Zodat ze in hun Kracht kunnen blijven staan.

Dat ze al hun Kwaliteiten mogen laten zien aan de wereld.

Dat ze in Vrijheid mogen leven.

Dat ze Blij mogen zijn.

Want dat is hun geboorterecht.

Houdt September in de gaten voor de uitgave in het Engels.

De [Nederlandse uitgave](#) is ondertussen gewoon te koop via onze site.

Of je komt het boek zelf ophalen als je hier een leuke workshop hebt gevolgd!!

[Meer Co-creaties](#)

Een paar andere co-creaties wil ik hier graag onder de aandacht brengen.

[‘Kom in je Ritme’](#)

Jaartraining die start op [vrijdag 20 september](#) in Westendorp.

Samen met Simone van Herwaarden van [Creatief Intuïtief Centrum ‘De Tuit’](#).

[‘Spelen met het Licht’](#)

3 daagse workshop die start op [dinsdag 8 oktober](#) in Leersum.

Samen met (facebook- en website loze) Elly Sleswijk.

[‘Creatie van Lichtklanken en Lichttaal’](#)

[Vrijdagavond 18 oktober](#) in Arnhem.

Samen met Paul Steur.

[Soul to Soul Soundingen](#)

Onze reis naar Schotland was bijzonder.

Hierover meer in mijn [Blog](#).

Maar ook zeker één die in het teken stond van Soundingen.

Alleen, met elkaar en ook hier weer Co-creaties.

Wat een prachtige mensen hebben we mogen ontmoeten.

Mooie Soundingen hebben we mogen co-creëren.
Op prachtige krachtplaatsen.
Te beluisteren op onze [muziekpagina](#).
Maar het meest dankbare zijn we voor de Helende Kracht van onze klanken.
Dit onderdeel zal dan ook veel meer ingezet gaan worden.
We doen dit al in workshops, avonden en trainingen.
En gaan dit ook meer en meer in individuele sessie doen.
In de [Soul to Soul Soundingen](#).
Dit kan bij ons thuis in Arnhem.
Of bij jouzelf thuis.
Maar ook via Skype.

Lezing

Om alvast in je agenda te zetten.
Dinsdag 29 oktober: Een
Exact een jaar na de opnames nemen wij je mee op reis.
Naar Egypte en de Koningskamer.
In de Grote Piramide.
Kun jij niet naar Egypte, dan halen wij Egypte hier naar toe!!
Je bent van harte welkom.

Voor nu een hele fijne zomer.
Geniet van alles wat mogelijk is.
En dank je wel voor het lezen.

Vanuit Diamanten Licht en Onvoorwaardelijke Liefde,
Paul & Ellen

"Je Hart hoort de dingen vaak eerder dan je verstand"
(Polly Adler)