



Hallo lief mooi mens,

Nog een dikke twee maanden te gaan voordat we 2019 in de geschiedenisboeken mogen schrijven.

Maar voor dat het zover is kan jij nog een hele krachtige intentie neerzetten.

Om datgene te doen wat jij nog wilt doen.

Wellicht prioriteiten stellen om het ook daadwerkelijk te doen.

Zelf merk ik dat ik even in een energie zit van Let it Be.

Wat die energie met mij doet kun je nalezen in mijn [laatste Blog](#).

Het heeft echter ook alles te maken met de periode waarin we zitten.

Universeel, astrologisch, volle manen en portaaldagen.

Stijgingen/pieken van de Schumannfrequentie, het aanpassen van ons fysieke systeem hieraan.

De 'gewone dingen' die rondom ons heen gebeuren.

Het is veel.

Niet vreemd dat veel mensen zich 'griepig', 'niet lekker in je vel' of 'heel moe' voelen.

Dit gebeurt niet voor niets.

Omdat ons lichaam zich aan moet passen aan de nieuwe trilling van de Aarde, moeten we een 'pas op de plaats' maken.

En als wij die 'pas op de plaats' niet zelf maken, dan doet ons lichaam dat wel.

Dan worden we moe gemaakt.

Dan krijg je de griep of word je snipverkouden.

Of zit je gewoon even niet lekker in je vel.

Kijk of google maar eens op Ascensie verschijnselen.

Hier vind je heel veel informatie over wat er gaande is en waar je 'allemaal last' van kunt hebben.

Doe er je voordeel mee en als je er niets mee kunt, is het ook goed.

Iedereen volgt immers het eigen pad van - en weg naar Zelfrealisatie.

Hier in de bossen van Arnhem is het heerlijk om even in de Let it Be fase te zitten.

Alles wat we de afgelopen periode hebben gedaan, de indrukwekkende reizen die we hebben mogen maken, de [soundingen](#) die we allemaal opgenomen hebben kan zo de tijd krijgen om te integreren.

Maar ook tijd om na te denken wat we in 2020 willen gaan doen.

Numerologisch gezien ga ikzelf (Ellen) een 9 jaar in.

Een jaar van afronding en afsluiting.

Hoe mooi is het dan om te zien dat het Universum ons daarmee helpt.

De planeten Saturnus en Pluto komen niet voor niets samen.

De volgende tekst kwam dan ook 'toevallig' voorbij met een paar mooie vragen.

Wellicht heb jij er ook nog iets aan?

Ook als je niet in een jaar van afronding zit!!

* Welke oude bekende structuren (Saturnus) wil jij transformeren (Pluto), zodat jij ruimte creëert voor wat voor jou belangrijk is.

* Waar wil jij je op richten?

* Welke ruis wil / kan je van de lijn halen?

Om zo een nieuwe cyclus te beginnen.

Veel plezier met het onderzoeken en transformeren.

Wij hebben nog een paar activiteiten op onze agenda staan voordat wij 2020 verwelkomen.

Wij nodigen je van harte uit voor deze activiteiten:

29 oktober: [Een avond in Egypte](#)

(precies 1 jaar na onze reis en de opname in de Grote piramide)

12 november: [Workshop Creating Light from the Source within You](#) (Volle Maan)

3 december: (3-3-3 portaaldag) (meer informatie komt hier nog over)

12 december: [Workshop Creating Light from the Source within You](#) (Volle Maan en portaaldag)

12 december: [Engelenavond](#) (Volle Maan en portaaldag)

21 december: [Engelenavond](#) (Portaaldag)

Wellicht zien wij je nog verschijnen op een avond of een workshop.

Voel je vrij om deel te nemen, je klank te laten horen of om je creativiteit te laten stromen.

Of je wellicht te omhullen met de heerlijke energie van de Engelen.

We maken sowieso gebruik van de energie van de Volle Maan en de portaaldagen.

Je bent van harte welkom.

Vanuit Diamanten Licht en Onvoorwaardelijke Liefde,
Paul&Ellen

Vertraag en geniet van het leven.

Door te snel te gaan, mis je niet alleen het landschap
maar ook het gevoel van waar je naartoe gaat en waarom.

(Eddie Cantor)