



Hallo mooi lief mens,

Wat een prachtige mooie tijd is dit toch.
Er gebeurt heel veel.
Het belangrijkste hierbij is om heel dicht bij jezelf te blijven.
En te voelen wat JIJ wilt.
Van altijd Bezig zijn naar aanwezig Zijn.
Van Plannen naar het laten Ontstaan.
Meegaan in het ritme van de natuur.
Meegaan in de flow van het leven.
Hoe heerlijk is dat?

Hè, dat is echt niet altijd even gemakkelijk.
Maar het is wel erg fijn.
Ik merk dat ik steeds meer vanuit die gedachte mag en kan leven.
En daaruit ontstaan de mooiste dingen.
De Licht Codes bijvoorbeeld krijgen dan de ruimte om gecreëerd te worden.
Co-creaties krijgen dan de ruimte om te ontstaan.
Samen energie laten stromen.
Samen de nieuwe wereld delen.
Ontdekken.
Wandelen.
Schrijven.
Tekenen.
Zingen.
Lezen.
Reizen.

Wat wil JIJ?
Daar gaat het om.
Je ziel wil dat jij leeft.
NU.

Voor de maand December van dit jaar staan er dan ook nog een paar activiteiten.
Daarna weet ik nog niet wat er mag ontstaan.

De [Engelen "Nieuwe Stijl"](#) loopt nog door tot april.
De Goddelijke Licht Codes willen meer en meer gecreëerd worden.
Dit zijn creaties die meer tijd vragen.
Er zit dan ook heel veel informatie in opgeslagen.
Wellicht voel jij je aangesproken door deze [Goddelijk Licht Codes](#).
En kunnen ze je helpen op het pad van Zelfrealisatie.

De maand December staat natuurlijk ook in het teken van een aantal
portaaldagen.

3, 12 en 21 december hebben allemaal de **3-3-3** code.
Prachtige dagen om de energie van het Universum voor en met je te laten
werken.

Eventueel in combinatie met de Volle of Nieuwe Maan.

Op **3 december** ontmoeten Simone van Herwaarden en ik je graag.
Bij [Creatief Intuïtief Centrum De Tuit](#) in Westendorp.

Tijdens de [Ontmoetingsdag 3-3-3](#)

Om de nieuwe energie van 2020 te verwelkomen.

En van daaruit samen te gaan creëren.

Dat mag en kan van alles zijn.

Durf jij mee te gaan vanuit je eigen flow?

Geef je dan over aan die flow...

En zie wat er die dag mag ontstaan

Vanuit creativiteit

Vanuit je waardevolle Zijn ...

Zie waar je voeten je brengen als jij al dansend door het leven gaat

Zie en voel hoe je hart zingt

Op **12 en 21 december** staan de [Engelen](#) graag weer voor je klaar.

Om de laatste informatie te delen.

Om gewoon even te Zijn.

Samenzijn.

Muziek.

Klank.

Meditatie.

Op **12 december** is de laatste workshop:
['Creating Light from the Source within You'](#)

Dus wil je hier nog bij zijn...

Wees welkom.

Er zullen in 2020 vast nog wel bijeenkomsten komen in het kader van de
Licht Taal.

Omdat de Taal van het Licht zich namelijk meer en meer ontwikkeld.

Voor nu heb ik nog geen idee hoe deze vorm zullen krijgen.

Maar ik vertrouw er volledig op dat ik hierin geleid word.

Daarnaast deel ik graag de onderstaande principes.
Omdat ik voel dat we steeds meer vanuit deze principes mogen gaan
leven.

In het Engels omdat ze zo het krachtigst zijn.

Principles of the Gathering:

- * Who ever comes are the right people
- * Whatever happens is the right thing to happen
 - * When it begins, it begins
 - * When it ends, it ends
- * Follow the Law of Two Feet
 - * Expect the Unexpected
- * Honor Diversity, find Oneness
(copyright: Ton vd Kroon)

Heb je zin om nog meer te lezen?
Ik heb vandaag naast deze LoveLight ook nog een leuke [Blog](#) geschreven.
Over twee 'sapvasten' waterflesjes op reis
Gewoon omdat schrijven zo leuk is.
Om verhalen te delen.
Om je mee te nemen op reis.
Door de wereld.
Naar mooie plaatsen.
Geniet.
En Leef.
NU.

Vanuit Diamanten Licht en Onvoorwaardelijke Liefde,
Paul&Ellen

Als je moedig genoeg bent om 'vaarwel' te zeggen,
beloont het leven je met een nieuw 'hallo'
(Paolo Coelho)