



Hallo lief mooi mens,

Vanuit een zonnig Arnhem even een korte LoveLight.
Er is best veel te vertellen en ook weer niet.
De laatste workshops zijn inmiddels afgerond en de zomer heeft zijn intrede
gedaan.
De Zomer Zonne Wende is geweest, dus officieel is het zomer.
En de energie liegt er niet om.

Wat gebeurt er veel.
We zitten midden tussen twee Volle Manen in.
Een vijftal planeten die retrograde staan.
Nou ik kan je vertellen dat dit aardig wat met je energiesysteem doet.
Althans bij die van mij.
En ook van Paul.
Vandaag was zo'n dag van op en af gaan wat betreft energie.
Geen puf om iets te doen.
Even liggen en dan toch maar weer wat doen.
Een wandeling door de bossen wil vaak wel helpen.
Even de natuur in en loslaten wat niet meer voedend is.
Ik heb inmiddels geleerd om maar mee te gaan met deze golven van energie.
Morgen is weer een andere dag en dan zie ik wel weer.

Morgen, 25 juni is zo wie zo een dag die in mijn herinnering blijft.
Het is inmiddels alweer 10 jaar geleden dat mijn papa besloot om naar het Licht
terug te gaan.
Een bijzondere dag.
Een speciale dag.

Een dag waarop ik met een gevoel van dankbaarheid terugkijk.
Terugkijkend is er in die 10 jaar veel gebeurd.
Samen met mijn moeder en zus gaan we morgen lunchen.
Om even stil te staan bij deze dag.
Om even stil te staan bij wie mijn papa was.
En vanuit de Lichtwereld zal hij zeker aanwezig zijn.
Want als 'Libelle' manifesteert hij zich op de meest vreemde tijden en plaatsen.
Om te laten weten dat hij er is, dat hij aan ons denkt.
En om ons te stimuleren om dat te doen waarvoor we hier zijn.

Daarvoor verwijs ik je ook graag naar mijn [laatste Blog](#) wat ik geschreven heb.
Over een Foto van vroeger
En hoe die je er weer aan kan herinneren wat je hier op Aarde komt doen.
Om je dromen waar te maken.
Om te leven vanuit Liefde.
En om je Licht te laten stralen.

Dankbaar dat ik mijn dromen en wensen mag en kan realiseren.
Dat ik door middel van de Licht Taal Codes steeds meer mensen aan mag raken in
hun hart.

De Kaarten set: "[160 Kwaliteiten van Goddelijke Liefde](#)" is inmiddels weer een
stapje verder in het productieproces.

Met heel veel Liefde en aandacht wordt aan dit geboorteprocés gewerkt.
Samen met prachtige mensen.

Om zo dadelijk de wereld in te mogen gaan.

Via onze site, Facebook en Instagram hou ik je op de hoogte.

Wil je deze set van 160 kaarten in een A4 formaat opbergdoos alvast reserveren?
Dat kan.

Ik heb nu nog geen inzicht in de investering hiervoor, maar dit komt zo snel als
mogelijk.

Stuur mij een mailtje met je gegevens, dan zet ik je op de intekenlijst. (verplicht je
uiteraard tot niets)

Een andere droom is om samen met Paul naar Spanje te mogen gaan.
Langzaamaan komt ook daar weer beweging op gang.
Ons chalet is weer de verkoop in gegaan (inclusief de kavel) en zoekt een nieuwe

eigenaar.

In de bijlage staat het allemaal beschreven.

Voel je vrij om te lezen en het door te sturen naar iemand die jij wellicht kent.

En die interesse heeft.

In de tussentijd zijn wij gewoon hier in Arnhem.

Genieten wij van het mooie weer.

Genieten wij van alles wat er op ons pad komt.

Mocht je langs willen komen dan ben je van harte welkom.

Voor een wandeling, bakkie koffie, Soundhealing of een coachgesprek.

Maar ook een workshop of avond kan zo maar tot de mogelijkheden behoren.

Heb het goed met elkaar.

Maak er een mooie zomer van.

Heb Lief.

Leef.

Maak plezier.

Heb lol.

Geniet.

En vooral:

Vier het Leven.

Vanuit Diamanten Licht en Onvoorwaardelijke Liefde,
Paul&Ellen

Hoe heerlijk is het om niets te doen en daarna te rusten
(Spaans spreekwoord)